

hemmelige, underjordiske skatkamre, som ingen på det her tidspunkt hverken har kendt eller haft adgang til, siden de blev anlagt af den jødiske kong Hizkija mere end 2.000 år tidligere. De afslører også, at oplysninger om skatkamrene er indskrevet i nogle af teksterne i Det Gamle Testamente ved hjælp af en usædvanlig intelligent kryptering af teksterne.



Munkene bliver desuden klar over, at skattene i skatkamrene udgør en arv, der har berettigede arvinger – nemlig efterkommerne af kong Davids slægt – og at disse efterkommere på det her tidspunkt befinder sig i Europa.

De beslutter sig derfor til at opsøge disse efterkommere - de retmæssige arvinger til skattene i Jerusalems skjulte skatkamre - for at fortælle dem, at de har fået kendskab til disse skatte og fået kendskab til, hvor skatkamrene befinder sig.

Munkene fra Vivarium fordeler sig nu i to grupper.

Den ene gruppe på syv munke får til opgave at opspore et meget vigtigt dokument, der er nødvendigt for at bryde den krypterede tekst i biblen og læse indholdet.



2

De har erfaret, at dokumentet befinder sig i biblioteket i benediktinerklosteret Montier-la-Celle i Burgund. Klosters abbed, Robert (senere med tilnavnet: af Molesme), tilhører de slægter, der er de retmæssige arvinger. Desværre har han netop fået en ny stilling som abbed i klostret Saint Michelle-de-Tonnere. Men munkene sætter ham ind i situationen, og Robert vender derfor tilbage som abbed i Montier-la-Celle og fremskaffer dokumentet fra klosterets bibliotek.



Robert af Molesme

Kort efter slutter han sig sammen med munkene fra Vivarium, og sammen de etablerer et nyt benediktinerkloster, de kalder Molesme – hvor de i hemmelighed kan arbejde med afkodningen af teksterne i Det Gamle Testamente.

Men flere benediktinermunke udefra slutter sig efterhånden til klostret, og derfor bliver det svært for Robert og hans syv medsammensvorne at arbejde i hemmelighed med teksterne. De beder om hjælp fra et fremstående medlem af de arveberettigede familier, hertug Odo I af Burgund. Han finansierer et nyt kloster til dem i 1098. Det får navnet Citeaux. For at sikre sig, at dette kloster fremover bliver forbeholdt de arveberettigede burgundiske familiemedlemmer, opretter gruppen samtidig en ny munkeorden, som de kontrollerer – nemlig Cistercienser Ordenen.

Mathilde af Toscana

Den anden gruppe af munke fra Vivarium opsøger den person, de anser for det egentlige overhoved over hele den arveberettigede burgundiske adelsfamilie, nemlig Mathilde af Toscana.

Hun modtager dem respektfuldt og finansierer et nyt benediktinerkloster, hvor de sammen kan arbejde videre med planerne om at skaffe familien adgang til skatkamrene. Klostret får navnet Orval – hvilket betyder "Den Gyldne Dal".

[Læg mærke til, at ordet "dal" indgår flere gange i dette mysterium:

Politisk kontrol over byen er en betingelse for, at de kan få uforstyrret adgang til skatkamrene og desuden sikre sig, at det, de finder, ikke bagefter havner i de forkerte hænder.

Planerne er ganske enkelt, at den burgundiske pave skal samle og stå i spidsen for en fælles-europæisk hær, der på den måde kan blive stærk nok til at erobre Jerusalem og bringe byen under de arveberettigede familiers kontrol.

I 1095 fører Urban II planerne ud i livet gennem familiernes opfindelse af begrebet "korstog" – og det virker.



Mathilde af Toscana

Bernhard af Clairvaux, der senere udarbejder lovene for Tempelridderne, bliver som burgundisk adelsmand optaget i Cistercienserordenen i klostret Citeaux i 1113 og danner kort efter sit eget kloster, som får navnet Clairvaux – hvilket betyder "Den klare Dal". I 1200-tallet skriver den burgundiske poet Wolfram von Eschenbach en gralslegende navngivet efter hovedpersonen Parsifal – hvilket betyder "den, der gennemtrænger en dal". Hvad symbolet "dal" betyder, vil du få afsløret på turen].

I 1088, 18 år efter munkene fra Vivarium fik tildelt klostret Orval, forlader gruppen pludselig og tilsyneladende uforklarligt klostret.

I virkeligheden hænger det sammen med, at det år bliver et medlem af de arveberettigede familier, den burgundiske adelsmand Odo af Châtillon, valgt til pave med navnet Urban II, og dermed har familierne undfanget en plan for, hvordan de kan få politisk kontrol over Jerusalem.



Pave Urban II



I 1095 indkalder Urban II til et kirkemøde i Clairmont i Frankrig. Her holder han en opflammende tale, hvor han opfordrer alle til "at tage korset", det vil sige indordne sig som

soldater i pavens internationale hær, som skal erobre Jerusalem fra muslimerne. Han lover syndsforladelse, hvis man melder sig ind i hæren. Forsamlingen råber begejstret "Gud vil det!" Dermed er begrebet korstog blevet en realitet - og vejen er banet for de burgundiske adelsfamiliers hemmelige plan..

I 1099 erobrer de samlede korsfarere Jerusalem, og planerne går fuldstændig i opfyldelse, da Mathilda af Toscanas søn, Godtfred af Bouillon, bliver valgt til konge af Jerusalem.

Nu dukker munkene fra Orval op igen. Der viser det sig, at de i mellemtiden har forberedt og allerede oprettet et kloster i Jerusalem. Det har de etableret i en bygning, der på Johannes Døberens tid var synagoge for den jødiske religiøse gruppe Essæerne. Det er også den bygning, hvor Jesus holder den sidste nadver med sine disciple, og det blev den første kristne kirke, som bliver kaldt "Alle Kirkers Moder".



Godtfred af Bouillon

Som sin første handling flytter Godtfred af Boullion ind i bygningen, omdanner den til en veritabel fæstning – og sammen med munkene fra Orval danner han en ridderorden med 12 munke.

Ideen med at skabe en orden, hvor brødrene både er riddere og munke, er således allerede skabt af Godtfred af Boullion 18 år inden ni adelsmænd fra de burgundiske adelslægter i 1118 mødes i Jerusalem og stifter en tilsvarende orden af brødre, der er både



Alle Kirkers Moder

munke og riddere - nemlig Tempelridder Ordenen.

Bygningen "Alle Kirkers Moder" ligger i dag på det "bjerg" i Jerusalem, der har fået navn Zion – og den skal vi besøge.

Du skal også ned og gå i den utrolige 512 meter lange tunnel, udhugget 700 år før vor tidsregning i klippen dybt under Jerusalem.

Samtidig får du forklaringen på, hvordan det efter al sandsynlighed var lige her - i kamuflerede side-tunneller – at Tempelridderne genfandt de skatkamre, som er beskrevet i Det Gamle Testaments krypterede tekst – og at det var her, de sikrede sig dokumenter fra Moses tid, som ligger bag Tempelriddernes senere fabelagtige rigdom, magt og viden – og det, der udgjorde fundamentet for Tempelriddernes ønske om at samle de tre religioner i en fælles religion.



Hizkijas fantastiske 512 meter lange tunnel dybt under Jerusalem - udhugget i den hårde sten 700 år før vor tidsregning - og med forbindelse til de hemmelige skatkamre.

Katastrofen

Den vigtigste skakbrik i det politiske spil om magten er den burgundiske pave Urban II, og han dør desværre kun 14 dage efter, Jerusalem bliver erobret. Allerede året efter dør også Godtfred af Boullion. Derfor må planerne om at hente skattene frem i lyset foreløbig lægges i mølpose - i håb om bedre tider.

Nye tider

De bedre tider kommer 18 år senere, hvor pave Callistus II bliver valgt. Han er søn af grev William af Burgund. Samtidig får Jerusalem en ny konge, Balwin II, der er søn af grev Hugo af Burgund.

Nu sidder de arveberettigede familier igen på magten i Jerusalem – og det år samles ni adelsmænd fra de arveberettigede burgundiske adelsfamilier og stifter Tempelridderne.

Stiftelsen sker i Den Hellige Gravs Kirke i Jerusalem,



Callistus II



Balwin II

som er bygget over Jesus grav – og fordi disse adelsmænd, ligesom Jesus, er ud af Davids slægt, er det ved deres familiegrav - Jesus grav - Ordenen bliver stiftet.

Den Hellige Gravs Kirke ligger i dag stadig i Jerusalem og er et eftertragtet turistobjekt - et sted, som du selvfølgelig skal opleve på denne tur.

Men hvad de fleste turister i Den Hellige Gravs Kirke



Den Hellige Gravs Kirke.

⁵ ikke ved er, hvordan denne kirke er forbundet med en særlig sten på Tempelbjerget i Jerusalem - en sten, der forbinder Jødedom, Kristendom og Islam, og som udgjorde det helligste af det helligste i Salomons Tempel.

Det er en hemmelighed, du vil få mere at vide om, og du vil med egne øjne se dette helligste af alle hellige steder: Tempelbjerget i Jerusalem. Her vil du få baggrunden for Tempelriddernes ønske om at forene de tre religioner.



På Tempelbjerget ligger den muslimske bygning Dome of the Rock, hvis gyldne kuppel hvælver sig over en helt speciel sten. Denne sten er "verdens navle". Herfra blev jorden skabt. Her blev Abraham af Gud befaleet at ofre sin søn. Stenen udgjorde alteret i Salomons Tempel og herigennem går verdensaksen, der forbinder jord og himmel. Tempelridderne fik kontrol over denne bygning - og traditionen fortæller, at det giver magt over hele verden.

"Alle Kirkers Moder" bliver den tråd, der nu fører dig fra Jerusalem til Tomar i Portugal:

Det er Tempelridderne, der i 1139 opretter kongedømmet Portugal. Den første konge er Alfonso I, søn af en bror til hertugen i Burgund, som derfor tilhører den arveberettigede familie.

De burgundiske adelsfamilier er kernen i den portu-

gisiske kongeslægt, som danske kong Valdemar II Sejlr i 1214 gifter sig ind i, gennem sit ægteskab med prinsesse Berengaria, datter af den portugisiske kong Sancho I, barnebarn af Alfonso I.



Dronning Berengaria

Ægteparret Valdemar og Berengaria bliver aner til alle senere danske tronfølgere, inklusive dronning Magrethe II og hendes familie, som derfor alle nedstammer fra Tempelriddernes stiftere, de burgundiske adelslægter.

I Tomar i Portugal ligger Tempelriddernes imponerende fæstning, deres sidste fæstning i Europa – og her ligger også Tempelriddernes kirke, hvor alle portugisiske stormestre i Tempelridderordenen er begravet.

Kirken kaldes "Alle Kirkers Moder". Dermed antydes, at Tempelridderne i Portugal er de egentlige arvtagere af den orden, der blev stiftet af Tempelriddernes forgænger, Godtfred af Boullion. Den kirke skal du også besøge.

In Memoriam...	
Igreja de S. Maria dos Olivais	Panteão dos Mestres Templários
Gualdim Pais	1157 - 1195
Lopo Fernandes	1195 - 1199
Fernando Dias	1199 - 1206
Gomes Ramirez	1206 - 1212
Pedro Alvaro	1212 - 1221
Pedro Anes	1222 - 1224
Martin Sanchez	1224 - 1229
Estevan Belmonte	1229 - 1237
Pedro Nunes	1238 - 1239
Guilherme Fulcon	1240 - 1242
Martin Martins	1242 - 1248
Pedro Gomes	1248 - 1250
Pauo Gomes	1250 - 1253
Martin Nunes	1253 - 1265
Gonçalo Martins	1265 - 1271
Beltrão Valverde	1272 - 1280
João Escripitor	1280 - 1282
João Fernandes	1282 - 1288
Afonso Gomes	1288 - 1290
Lourenço Martins	1291 - 1295

Homena a Vasco Fernandes... último mestre

Desuden er tempelridderne i Portugal de eneste, der fortsætter, efter at ordenen bliver ophævet af pave Clement V i 1312. Den historie kan du glæde dig til.

Legenden fortæller, at Tempelridderne skjulte deres mest betydningsfulde dokumenter og skatte her i deres imponerende fæstning i Tomar – og på baggrund af, at det er det eneste sted, Ordenen fortsætter efter 1312, lyder det ikke helt usandsynligt.

Du kommer på et fascinerende besøg på denne borg og kommer til at høre mere om Ordenens fortsættelse og dens betydning, efter at den her skifter navn til Kristusordenen.

Her finder vi også en markant forbindelse til fire exceptionelle rundkirker og en imponerede tempelridderfæstning – Nordeuropas største fæstningsanlæg - på "Tempelriddernes hemmelige ø", Bornholm. Men detaljerne i den historie gemmer vi til et senere besøg på

Tomars grundlægger, stormester Gualdim Pais



6 denne utroligt spændende ø.



Borgen og det indre af rundkirken i Tomar.

Anbefalet litteratur:

Haagensen, Erling: *896 år – Tempelriddernes Hemmelige Plan*, Lemuel Books 2014 (www.lemuelbooks.dk)

Aarslef, Klaus: *Tempelriddernes Skat, Menneske og Mysterium*, 2010.

© Copyright 2021:
Erling Haagensen og Erit Media Aps.